

# Historie Groot Omroepkoor

## Deel 14 – Staatsiefoto's

- Ria Raven -

Er zijn in de geschiedenis van het Groot Omroepkoor heel veel 'staatsiefoto's' gemaakt. En er is binnen de damesgroep in al die jaren ontzettend veel gesproken over nieuwe kleding, andere kleding, eigen kleding. Op sommige foto's is te zien dat de gemaakte keuze nou niet bepaald de meest voordelige was.

Voor de heren is er weinig keus op dat gebied, smoking of rokkostuum. Tegenwoordig dragen de heren een zwart kostuum naast het gebruikelijke rokkostuum voor avondconcerten.

En het bovenstaande vraagt natuurlijk om voorbeelden, die we u niet gaan onthouden.



Deze foto is het Groot Omroepkoor in 1972 in de St. Vituskerk in Hilversum (met dank aan Ursula en Adriaan van 't Wout voor de aanvulling). De dames gaan hier nog gekleed in "eigen zwart". Dat wil zeggen dat men voor de keuze van rok en blouse enige vrijheid had alhoewel de kleding wel moest voldoen aan bepaalde eisen zoals bedekte schouders en weinig glitter (voor de namenlijst zie bijlage 14.1).

De foto in VARA studio I uit 1977 (hieronder) is zo'n voorbeeld van een volstrekt verkeerde kledingkeuze. En toch is het zeer waarschijnlijk dat men niet over één nacht ijs gegaan is voordat men tot een keuze kwam. Men had namelijk een kledingcommissie en 45 dames mochten voor die tijd toch ook de stof beoordelen en hun zegje doen over de kleur. Dus voordat men tot de uiteindelijke beslissing kwam is er heel wat afgepraat.. (zie bijlage 14.2 voor de namenlijst).



In 1975 doet het Klein Omroepkoor mee aan de dirigentencursus van de NOS. Vanwege het informele karakter van de repetities hier in de alledaagse kleding (zie bijlage 14.3 voor namenlijst).



Als laatste, wat dit onderdeel betreft, nog een foto van het GOK in 1980 in VARA studio I. Hier heeft de kledingcommissie besloten tot het dragen van een lange zwarte rok, een topje en hierover een doorzichtig hesje (zie bijlage 14.4 voor de namenlijst).





Er zullen nog vele staatsfoto's volgen met allerlei soorten kookkleding voor de dames als in de negentiger jaren wordt besloten weer voor eigen zwart te kiezen.

Hieronder nog een aantal foto's van de omroepensembles waar het GOK ook mee samenwerkte. Het geeft tevens een leuk beeld van de toen in gebruik zijnde studio's.



In VARA studio 1 speelt het Promenade Orkest o.l.v. Heinz Schröder (1975)





Het Omroep Orkest in 1971 o.l.v. Leo Driehuys in één van de TV studio's.



Het Groot Omroepkoor met Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jean Fournet in AVRO studio 9 (1976)



Het Omroep Orkest in de KRO studio 1 o.l.v. Kenneth Montgomery in 1976.